



Boekbespreking 14 Juni



De Kunst van het Leven

Leven volgens de Wetten van het Leven

In dit boek beschouwt Benjamin Creme het leven als een kunstvorm, zoals schilderen of muziek. Om een hoog uitdrukkingsniveau te bereiken moet men bepaalde basisprincipes kennen en daar naar leven. Het boek stelt ook dat de schijnbaar eindeloze strijd van de mens met zichzelf en met de buitenwereld voortkomt uit zijn unieke plaats in het evolutieplan, als het punt waar geest en stof elkaar ontmoeten. Door te leven met toenemende onthechting en objectief zelfbewustzijn kan de mens zich uit de mist van illusie bevrijden.



Informatiecentrum Share Nederland

Tweede Oosterparkstraat 322, 1092 BV Amsterdam 020-694 6262
www.sharenl.org