

**Lezing/video
Cinecitta
11 maart**

**Spirituele economie
en politiek...
is dat mogelijk?**



**Waarom een economische ineenstorting
een teken van hoop en een nieuw begin is.
Door de aanwezigheid van Maitreya en de
Meesters van Wijsheid is dit niet zo maar
een hypothese. Hoe realiseren we een
nieuw eerlijk economisch stelsel?**

**Aanvang 14:00 uur
na afloop vragen
Willem II str. Tilburg
Entree € 5,00
info www.sharenl.org**



Nieuwe definities voor een nieuwe, eerlijke samenleving

De spirituele crisis van de mensheid manifesteert zich als een economische ramp die zal leiden tot een herbeschikking van onze prioriteiten; samen delen van de natuurlijke hulpbronnen van de wereld in vertrouwen, in plaats van wedijver en winstbejag, vrede in plaats van oorlog; duurzaam omgaan met onze planeet; uitbanning van honger en armoede.

We moeten inzien dat het woord geestelijk [spiritueel] betrekking heeft op de actieve verbetering van het leven voor alle mensen of de meeste mensen. Geestelijk is alles wat een man of vrouw tot een hoger niveau van leven brengt, of het nu op de fysieke, het emotioneel-astrale, het mentale, of op het geestelijke of zielegebied is. Alles wat bijdraagt aan de vooruitgang van de mensheid is in beginsel geestelijk; dat hoeft niet alleen religieus te zijn. Het religieuze pad is slechts één pad. Dus moeten we structuren creëren, politiek, economisch en sociaal, die een wezenlijk geestelijke bedoeling hebben. (Benjamin Creme, *De leringen van de Oude Wijsheid*)

Politiek en economie zijn de grootste dominerende krachten in de huidige wereld, daarom zijn ze zo belangrijk. De mensheid maakt momenteel eigenlijk een grote geestelijke crisis door, maar die crisis uit zich op economisch en politiek vlak en kan alleen van daaruit worden opgelost. Als wij het daar niet kunnen oplossen, zullen we al het leven op de planeet vernietigen. Het delen van de hulpbronnen van de aarde

is een geestelijke beslissing. (Benjamin Creme, *Maitreya's Missie, deel III*)

Is hier misschien een rol voor een hervormde VN?

Samen delen op wereldschaal is uitstekend mogelijk als het concept en de wil er maar zijn. De Meesters van Wijsheid hebben een heel eenvoudig plan, dat niet door Henzelf maar wel met Hun hulp, is uitgewerkt door een groep ingewijden, economen en financiers van internationaal niveau, die ook deel uitmaken van de Geestelijke Hiërarchie: elk land zal worden gevraagd een inventaris te maken van wat het bezit en wat het nodig heeft. Op deze wijze zal door een eenvoudig proces van verdeling en uitwisseling een zeer hoogwaardige vorm van ruilhandel het huidige economische systeem vervangen. (Benjamin Creme, *Maitreya's Missie, deel II*)

De ineenstorting van de beurzen zal de regeringen dwingen bepaalde prioriteiten onder ogen te zien, zoals Maitreya die heeft opgenoemd:

- 1) voldoende en juiste voeding voor de mensen;
- 2) adequate huisvesting en onderdak;
- 3) onderwijs- en gezondheidsfaciliteiten, als een natuurlijk recht voor iedereen.

Dit lijkt niet erg veel maar er is op dit moment geen enkel land in de wereld waar al deze zaken automatisch aanwezig zijn. (Benjamin Creme, *Maitreya's Missie, deel II*)

Aldus Benjamin Creme en een Meester van Wijsheid.