

# Ontdek je ware Zelf Discover your true Self



**Lezing**

**Lecture**

**Met hulp van Wereldleraar  
Maitreya en de Meesters van  
Wijsheid, nu hier om ons de  
weg te wijzen**

**With the help of Maitreya the  
World Teacher and the Masters  
of Wisdom, here now to show  
us how**

**Als je hoorde van een bron  
van onvoorwaardelijke liefde,  
wijsheid en inzicht zou je dan  
niet meer willen weten?**

**If you heard about a source of  
unconditional love, wisdom and  
insight wouldn't you want to  
know more?**

**Vrij Entree  
Admission free**

**10 juni/June 14.00 - 15.30 uur**

**Z.O.Z.  
P.T.O.**

**Locatie: Share Nederland 2de Oosterparkstraat 322  
Amsterdam 020-6946262 [www.sharenl.org](http://www.sharenl.org)**

## ***Ontdek je ware Zelf***

Volgens de Meesters van Wijsheid zijn we allemaal goden in potentie, allen goddelijk. Wanneer iemand het over 'goddelijkheid' of 'spiritualiteit' heeft, denken mensen aan religie, kerk, tempel, handen vouwen, bidden. Dat is het ook allemaal, maar het is bovenal verhouding. Goddelijkheid is juiste verhouding. Het is de juiste verhouding tussen mensen overal. Alle mensen, alle mannen en alle vrouwen, overal.

Het is niet zo dat sommige mensen voorbestemd zijn tot rijkdom en macht en heerschappij over de wereld, zoals veel mensen denken, of om steenrijk te worden van hun beleggingen en op die manier machtig worden. Nee, het heeft te maken met wie je bent, in welke mate je ziel zich door jou uitdrukt, en hoeveel van je wezenlijke spirituele waarheid als vonk van het goddelijke zich door je ziel manifesteert, door jou. Dat alles is wat je bent. En wanneer zich dat uitdrukt, geef je uitdrukking aan je goddelijkheid. Het is niet iets wat je leert doen, of waarvoor je naar de kerk moet, het is iets wat je bent. Je doet het van nature, omdat het je natuur is.

We moeten dat wat we spiritueel noemen ook toepassen op verhoudingen, op meer aspecten van het leven dan we kennen. Alles wat het leven verbetert voor het grootste aantal mensen is spiritueel, wezenlijk spiritueel van aard. Het is geen afgezonderd deel van het leven dat je voor een bepaalde dag, voor de tempel of de kerk bewaart. Het is een dagelijkse uitdrukking van wie en wat we zijn. Maitreya zal zeggen: jullie zijn Goden. Iedereen is een God – niets minder.

## ***Discover your true Self***

According to the Masters of Wisdom we are all gods in potential, all divine. When someone says 'divinity' or 'spirituality' – people think of religion, church, temple, hands together, praying. Yes, it is all of that but it is, above all, relationship. Divinity is correct relationship. It is right relationship between people everywhere. All people, all men and all women everywhere.

There are not some who are destined to be rich and powerful and rule the world, as many people think, or to grow big and fat on their investments and be powerful that way. No, it is to do with who you are, how much of your soul is manifesting through you; and how much of your essential spiritual truth as spark of the divine is manifesting through your soul, through you. You are all of that. And when that manifests you manifest your divinity. It is not something you learn to do, or go to church to do, it is something which you are. You do it naturally because it is a natural thing.

We must extend to relationships, to more aspects of life than we know, what we call spiritual. Anything which improves life for the greatest number of people is spiritual, fundamentally spiritual. It is not a segregated little aspect which you keep for a certain day, for the temple or the church. It is an everyday expression of who and what we are. Maitreya will tell you, you are Gods. Each one is a God – nothing less.