

Wonderen en hoe de Meesters van Wijsheid werken



Lezing en gesprek bij de "open haard"

Zijn Zij de "reddende engelen"?

Verkennen van ons archief:
beschrijvingen van persoonlijke ervaringen
met Meesters

Wat kunnen we ervan leren?

Staan de Meesters individuen bij? Helpen ze ons met persoonlijke problemen? Zijn Wereldleraar Maitreya en de Meesters van Wijsheid nu onder ons alleen om op wereldschaal te helpen bij de opbouw van nieuwe structuren?

vrij entree

Locatie: Share Nederland, Tweede Oosterparkstraat 322
1092 BV Amsterdam tel 020 694 6262 www.sharenl.org

Wonderen en hoe de Meesters van Wijsheid werken

Wie of wat zijn de "Meesters van Wijsheid"

De Meesters hebben het evolutieproces waar wij nog aan bezig zijn doorlopen en Zij hebben geleerd hoe het werkt, waar evolutie om draait. Zij zijn geen Meesters in autoritaire zin, maar meesters over zichzelf en over de natuurkrachten. Zij hebben volledig bewustzijn en volledige beheersing op alle gebieden van deze planeet.

De Meesters zijn God-verwerkelijkt, wat een zeer specifieke bewustzijnstoestand is, aangezien Zij Hun bewustzijn, in termen van de goddelijke vonk, het Absolute, het Zelf, in totale verbondenheid hebben gebracht met zichzelf als mensen op het fysieke gebied – de persoonlijkheid en het goddelijke aspect zijn totaal geïntegreerd.

Welke relatie hebben de Meesters met ons?

Zij zijn onze 'oudere broeders'. Zij zijn ons voorgedaan, en omdat Zij de evolutionaire reis voltooid hebben waar wij nog aan bezig zijn, hebben Zij de verantwoordelijkheid op Zich genomen om onze evolutie te begeleiden. Zij kennen de weg, de gevaren, de mogelijkheden. Zij kennen de stappen die het best genomen kunnen worden, omdat er veel doodlopende steegjes, vele valkuilen op het pad zijn, en Zij onderwijzen ons de juiste weg. De juiste weg is de weg van onzelfzuchtigheid, van het ontbreken van ego. Dat is de moeilijke weg. Het gaat langzaam omdat we allemaal zo egoïstisch zijn.

De leringen van de Oude Wijsheid zijn zo oud als de mensheid zelf. Dit zijn de leringen van een groep mensen die het strikt menselijke stadium gepasseerd zijn en die het volgende natuurrijk zijn binnengegaan, het Geestelijke Rijk. Zij zijn de Meesters van Wijsheid en de Heren van Mededogen. Zij zijn mensen zoals wij die hun bewustzijn hebben verruimd tot en met de geestelijke niveaus. Er zijn grote aantallen van deze Verlichte mensen op onze planeet, die gedurende ontelbare duizenden jaren in de afgelegen berg- en woestijngebieden hebben geleefd. Van tijd tot tijd geven Zij aspecten van Hun leringen vrij, voorzover wij die kunnen opnemen en gebruiken, om ons te verlichten.