

***Stel je een toekomst voor
gebaseerd op rechtvaardigheid, gelijkheid,
vrede en samen delen***



**Stel je een toekomst voor waar
iedereen tot zijn/haar recht komt
sociale rechtvaardigheid de norm is
mensenrechten gewaarborgd zijn voor ieder mens
alle leven op onze planeet als heilig wordt gezien
kortom een wereld waar vrede heerst**

zondag 13 oktober 14.00 – 16.30 uur lezing & discussie

Locatie: Share Nederland Informatiecentrum

Info: Share Nederland: Tweede Oosterparkstraat 322 1092 BV Amsterdam

Toegang gratis

tel 020 694 6262 www.sharenl.org

Z.O.Z

Stel je een toekomst voor gebaseerd op rechtvaardigheid, gelijkheid, vrede en samen delen

Hoe maken we het waar?

Wij, de mensen, hebben een glimp opgevangen van ons potentieel en we hebben een beeld van wat de toekomst zou kunnen zijn.

Hoe in vredesnaam doen we dat?

Mensen worden wakker en eisen sociale rechtvaardigheid, en economische en ecologische duurzaamheid. We geven ook meer uitdrukking aan onze hogere innerlijke aard. Kunnen politieke, economische en milieusystemen spiritueel zijn?

Zouden onze huidige crises kunnen leiden naar een herontdekking van onze eigenwaarde en onze ware aard? Kunnen we samen nieuwe wegen vinden om prioriteiten te stellen en systemen in te stellen die de werkelijke behoeften van de mensheid weergeven?

De mensheid krijgt hulp en leiding van de Meesters van Wijsheid en Maitreya de Wereldleraar. Tegen de achtergrond van de Leringen van de Tijdloze Wijsheid onderzoekt deze lezing & discussie de noodzaak van radicale verandering om een eerlijke en gezonde wereld voor iedereen te kunnen creëren. Hoe realiseren we dat politiek en economie het welzijn van iedereen tot doel hebben?

Wees welkom bij een hoopvolle analyse van wat er uit de verwarring van nu tevoorschijn komt aan duidelijkheid en rechtvaardigheid voor ons allemaal.